



JUNIOR MTHOMBENI (45)
THEATERMAKER

HIT & RUN

'Het is een mooie dag om een feestje te bouwen'

Welke levende persoon bewondert u het meest?

Elke mens die zich dagelijks inzet om tegen leek en paleis te pissen.

Wanneer was u het gelukkigst?

Nu. En gisteren. En morgen. En overmorgen.

Wat is uw grootste angst?

Dat ik begin te dementeren. Ik vergeet veel. Op grotere schaal het imploderen van de wereld. Maar goed, dat zal ik de volgende dag toch niet meer weten.

Wat was vandaag uw eerste gedachte?

Dat het een mooie dag is om een feestje te bouwen. Denk ik toch.

Wat is uw meest onhebbelijke karaktertrek?

Koppigheid. Als ik iets wil, maar niet krijg, word ik een klein kind in de supermarkt. Dan begin ik over de grond te rollen en te krijsen en te stampvoeten.

Welke eigenschap stoort u het meest bij anderen?

Koppigheid. Zeker als die mensen zich als kleine kinderen in een supermarkt gedragen.

Wat was uw meest beschamende moment?

Als je daarover nadenkt, heb je toch geen leven?

Wat is uw dierbaarste bezit?

Mijn fantasie. Wegdromen is mijn hobby.

Kent u een gedicht uit uw hoofd of een passage uit een boek?

*Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.*

*In the full clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.*

*Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find me unafraid.*

*It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate,
I am the captain of my soul.*

Het gedicht waar Madiba kracht ophaalde, 'Invictus' van William Ernest Henley.

Welk is uw favoriete zintuig?

Moeilijk. Ik twijfel tussen horen en zien. Ik ga voor horen.

'Nooit gedacht dat ik kaal zou worden. Doemetoch'

Wat wou uw later worden als kind?

ANC-strijder, muzikant, vrachtwagenchauffeur of boef.

Als u naar de toekomst kijkt, wat ziet u dan?

Hemel en hel.

Wat maakt u ongelukkig?

Administratie.

Over welk deel van uw uiterlijk bent u het minst tevreden?

Mijn haar. Nooit gedacht dat ik kaal zou worden. Deernisloos.

Hebt u ooit 'ik hou van u' gezegd zonder het te menen?

Nee, nooit. Wat denkt u wel?

Wie mag er aanschuiven aan uw droominer?

Steve Biko, Miles Davis, Sigmund Freud, onze pa, Miriam Makeba, Karl Marx, James Baldwin. Ik zou er eerder een food-festival van maken.

Wat was uw ergste job ooit?

Maanden aan een stuk vrachtwagens met bierladen laden en lossen.

Wat beschouwt u als uw grootste prestatie?

Vorige week heb ik een afwas gedaan en het huis gekuisd, alerz, gestofzuigd.

Wat is de belangrijkste les die het leven u geleerd heeft?

Dat het niet zo gemakkelijk is om goed te zijn voor jezelf. Laat staan voor een ander.

Wie moet u spelen in de film van uw leven?

Cesar Janssens. Een punker met een grote P.

Wat is uw favoriete geur?

De oksels van mijn vrouw.

Tegen wie zou u het liefst sorry zeggen?

Tegen mijn zoon. Door omstandigheden zie ik hem wel te weinig.

Hoe komt u tot rust?

Gewoon voor me uit zitten kijken. Niks zeggen of doen en hoogstens eens voelen of ik nog adem.

Van welke gewoonte zou u graag af willen?

Roken. Ben nu een paar weken gestopt, maar nog wel verslaafd.

Wat is het dichtste dat u ooit bij de dood geweest bent?

Ik had ooit een zware magbloeding. Als ik één minuut later in het ziekenhuis aangekomen zou zijn, was ik er niet meer.

Welke song mogen ze spelen op uw begrafenis?

'Sexmachine' van James Brown. 'Get up', zingt hij daarin. 'Wie weet?'

Junior staat woensdag 23 augustus met de KVS-productie 'Malcolm X' in OLT Rivierhof (Antwerpen).



De Standaard/dS Weekblad: Antwerpen 19/08/2017, bladzijden 48 & 49

All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via De Standaard/dS Weekblad: Antwerpen

