

Homo Politicus



'Onbezongen' toert nog door Vlaanderen tot en met zaterdag 10 februari. Info en tickets: www.kvs.be



Hoeveel mens blijft er over in de politicus die kost wat kost een campagne wil winnen? In iemand die bij alles wat hij zegt of doet, nadenkt over zijn imago?

Geïnspireerd door het idee dat politiek altijd een beetje theater is, besloot politiek woordvoerder Vincent Stuer alles waar hij zich al jaren mee laat omringen, naar het theater te brengen. De speeches en ge-



dragscodes die hij in zijn politieke biotoop observeerde, en een diepgravende literatuurstudie, dreven hem uiteindelijk in de richting van Valentijn Dhaenens, die bij SkaGeN en Ontroerend Goed al meermaals een zaal innam met zijn monolo-

gen. Het resultaat van de samenwerking is *Onbezongen*: een knap gebrachte monoloog die een zeer trouw beeld schetst van de Homo Politicus.

De voorstelling bevat stukken uit politieke speeches van meer dan honderd verschillende

leiders. Een lijst van Bismarck tot Thatcher. Toch heb je niet het gevoel dat je verpletterd wordt door al die citaten. Stuer en Dhaenens hebben duidelijk hun tijd genomen om citaten te kiezen én ze weer te schrappen, zodat *Onbezongen* allesbehalve een lappendeken is.

Clever ook hoe zowel het publieke leven als de privéaangelegenheden van de politicus een plek krijgen. *Onbezongen* is een voorstelling die zaadjes plant, die laat nadenken. Een voorstelling zoals er meer zouden moeten zijn. Mijn stem hebben Stuer en Dhanenens alvast. Nu die van u nog.

(Magali Degrande)

DANNY WILLEMS



Het Nieuwsblad/Oostende-Westhoek 23/10/2017, bladzijden 20 & 21
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Het Nieuwsblad/Oostende-Westhoek

